

## **Telefoongesprekjes in corona-tijden!**

Veel mensen zitten op dit moment thuis. Dat is maar goed ook, want samen moeten we ervoor zorgen dat we, door binnen te blijven, het corona-virus niet verspreiden. Veel mensen die thuis zitten zijn alleen en vinden het vast fijn als je af en toe belt. Misschien kun je bellen met je opa en je oma, maar misschien ook met een oudere oom of tante of een buurvrouw die nu niet buiten komt.

Zelf ben ik niet zo handig in bellen, maar ik doe het tóch! De komende tijd zal ik steeds een lijstje met vragen over verschillende onderwerpen maken. In onderstaand stukje vragen die je kunt stellen tijdens het telefoongesprek, en daarna, als je dat wil, enkele tips om er een verslag van te schrijven.

Alle mensen hebben wel een verhaal te vertellen. Dat verhaal kan waar zijn, of een beetje waar, of misschien zelfs helemaal niet waar. Of het verhaal waar gebeurd is of niet is helemaal niet zo belangrijk. Belangrijk is dat jij als je belt, met deze vragen en onderwerpen op zoek gaat naar verhalen die fijn zijn om te vertellen.

Heerlijk om goed te naar te luisteren, en ook prachtig om ze, al dan niet nog iets mooier gemaakt, verder te vertellen en/of op te schrijven.

Eerst lees je wat algemene aanwijzingen, dan zie voorbeelden van vragen die je zou kunnen stellen en vervolgens zie je onderwerpen waar je het over zou kunnen hebben.

Lees dit allemaal maar door en ga telefonisch op avontuur!

Tot slot een tip voor het opschrijven en verder vertellen.

### **Algemene aanwijzingen:**

Vraag allereerst hoe het met opa, oma of degene die je belt gaat!

Leg uit dat je niet alleen om te vragen hoe het gaat, maar ook dat je belt met aantal vragen over een bepaald onderwerp.

Vandaag is dat onderwerp plekjes van vroeger.

Luister goed naar wat verteld wordt. Vraag door!

Maak aantekeningen!

Stimuleer om nog meer te vertellen met de volgende vragen:

Vertel eens hoe dat ging? Wie was er nog meer bij? Waar?

Hoe voelde je je daarbij? Wat voelde je toen?

Wil je nog iets vertellen over....?

Hoe zit dat nu met....?

Vertel eens van.....?

En toen? Weet je nog hoe dat ging? Vertel eens?

Waren er ook anderen bij?

Waar?

**Tips:**

Stel je vragen zo concreet mogelijk: vraag over een onderwerp, over een voorwerp, over een gebeurtenis, of over een gevoel.

Vraag naar de feitelijke en zintuiglijke beschrijving van een plek, een voorwerp, een situatie. Vraag hoe het er uit zag, hoe het rook, voelde, klonk, wie er bij waren.

Vraag naar wat er vooraf gebeurde, hoe het kwam en hoe het uiteindelijk afliep. Hoe ging het daarna verder? Vraag naar gevoelens vooraf, toen het gebeurde, en gevoelens nu.

En, als het verhaal nog niet af of duidelijk is: ga nog meer vragen stellen!

Vraag ook aan anderen, zoals je ouders, grootouders, ooms en tantes of burens of ze ook iets kunnen vertellen over het verhaal.

Als je het verhaal dan weer opschrijft of verder vertelt:

van wie komt het verhaal, hoe ken je die persoon, vertel iets over deze persoon. Hoe kwam het dat jij het verhaal hoorde?

Vandaag bel je met vragen over plekjes, vergeet de algemene aanwijzingen niet!

En, ik schreef de vragen in de jij-vorm, maar misschien moet jij wel U zeggen tegen degene die je belt? Dat dan niet vergeten!

Kun je iets vertellen over het huis waar je als kind woonde?

Ben je wel eens verhuisd?

Hoe zag de keuken eruit? En de woonkamer?

Kun je iets vertellen de kamer die je als kind had?

Wat was je favoriete plek? Was die binnen of buiten en waarom was die plek zo fijn?

Kun je iets vertellen school? Hoe ging je naar school? Hoe zag het klaslokaal er uit?

Welke juf of meester herinner je je nog?

Kun je iets vertellen de plekken waar je boodschappen deed?

Kun je iets vertellen speelplekken binnen en buiten? Wat speelden jullie?

Kun je iets vertellen verstopplekjes?

En: verzin je zelf ook vragen?

Veel plezier, en zeg maar dat je snel weer belt, met weer nieuwe vragen!

En voor vragen aan mij kun je me mailen of bellen, mijn naam is Annette Benedictus, ik ben te bereiken via [info@verhalenzaaien.nl](mailto:info@verhalenzaaien.nl) of 06 40892889

© Annette Benedictus, Verhalen Zaaïen

